

1934

In de dertiger jaren werd er in het Gochse Koffiehuis regelmatig gedamd door Gerrit Lamers en zijn broer Piet met overige familieleden, met ene De Munck en met enkele burens. Het damgezelschap breidde zich allengs uit met W. Franken, G. Knorth, R. Vermaas en W. Derksen (van Rein). Kapper Jo Hendriksen kreeg lucht van dit denksportgebeuren, stuurde klanten van hem naar het koffiehuis op het Zand, zoals de gebroeders W. en C. Ververgaert, Teun Jeurissen (de Bok), Jan van Dalen en Hent van Deelen en hij wierp het plan op om tot een vereniging te komen.

Op 5 januari 1934 kwam het in het Zandse stammineeke tot een oprichtingsvergadering waarbij naast de hiervoor vermelde heren ook aanwezig waren de gebroeders Toon, Evert en Tis Buurman, Toon buurman (van Zonneveld) en de gebroeders G. en J. Delen uit de Loostraat en uiteraard Jo Hendriksen.

W. Franken werd de eerste voorzitter van de voorlopig onder de naam Huissen opererende nieuwe vereniging. Bekend is ook nog dat Tis Buurman de eerste penningmeester was.

Van de medeoprichters is Toon Buurman bij het verschijnen van dit boekwerk het nog enige in leven zijnde lid. We zien nevenstaand een foto van Toon uit zijn beginperiode en een foto van hem van nu, ca. 70 jaren later! Zie 2003.

In de vooroorlogse periode was er door de slechte economische omstandigheden weinig gelegenheid voor ontspanning; in het koffiehuis (de eerste Huissense coffee-shop?) raakte men verslaafd aan het boeiende spel op het honderd ruiten mozaïek. Waarachtig een gezondere verslaving dan die men door een bezoek aan de huidige coffee-shops op kan lopen.

Hoewel nog schoorvoetend, de damvereniging Huissen was er en ondanks nederlagen tegen Gendt, Elden en Bemmelen (van Huet c.s.) werd moedig volgehouden.

Op 11 april gaf de toenmalige kampioen van Gelderland, G. Hartman uit Nijmegen, een propagandistische simultaanseance, waarbij hij van alle Huissenaren won.

Op nevenstaande foto zien we het Gochse Koffiehuis, zoals het er ten tijde van de oprichting van damvereniging Huissen uitzag. Hier was het waar de eerste steen voor de nog steeds bloeiende damvereniging werd gelegd en waar menig damsteen is verschoven.

Algemene nieuwsfeiten uit het oprichtingsjaar

- *Nederland en België richtten dit jaar de Internationale Dambond IDB op met goedvinden van Frankrijk en Zwitserland, die de toetreding gingen voorbereiden.*
- *Een eerste officiële strijd om de wereldtitel vond plaats in de vorm van een match tussen de kampioen van Frankrijk M. Raichenbach en de kampioen van Nederland R.C. Keller. De Fransman won met 13-7 deze eerste mondiale titel.*
- *In een toernooi te IJmuiden revancheerde onze landgenoot R.C. Keller zich door te winnen voor M. Raichenbach, B. Dukel en de Belg J. Demesmaecker. De internationale dambond kreeg gestalte.*
- *ADG Arnhem (Arnhems Dam Genootschap) werd clubkampioen van Gelderland voor de titelhouder van dat moment WZDV (Wie zoek die vindt) uit Arnhem.*
- *Een wedstrijd tussen Den Haag en Gelderland had als uitslag 15-5.*
- *In het jaar 1934 werd de oud Geldersman R.C. Keller voor de tweede maal persoonlijk kampioen van Nederland. Hij zou dit kunststukje in zijn carrière totaal 13 maal uithalen en daarmee is hij nog steeds recordhouder.*
- *Vriendenkring Nijmegen bestond tien jaren.*
- *Het bestuur van de Nederlandse Dam Bond NBD bestond uit: voorzitter A. van Broek uit Rotterdam, secretaris W.H. Lieve uit Dordrecht en penningmeester J. Voorburgh uit Rotterdam. De NBD had toen 2108 leden.*



A. Buurman "toen"



J. Hendriksen "pionier"



A. Buurman "nu"

Zie 2003



Het begin....Reeds geruime tijd voor de oprichtingsdatum kwamen er regelmatig dammers bijeen in het toenmalige stamineeke van de fam. Lamers op 't Zand "Het Gochse Koffiehuis". In de veranda links werd de eerste (dam)steen gezet.